

ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ !!!!!!!!!!!!!

Με αφορμή την επίσκεψη τσίρκο στην πόλη μας, θελήσαμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις μας και να προβληματίσουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία των τσίρκο:

- Έχουμε αναρωτηθεί για την προέλευση των άγριων ζώων που εκτίθενται στα τσίρκο; Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από παράνομο εμπόριο ζώων, που παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις για προστασία της άγριας ζωής. Ο παγκόσμιος παράνομος τζίρος από το εμπόριο άγριων ζώων και προϊόντων είναι τρίτος μετά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Επισκεπτόμενοι, λοιπόν, ένα τσίρκο ουσιαστικά συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό τον παράνομο κύκλο δραστηριοτήτων.

- Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πια γνωστές οι συνήθειες μέθοδοι «εκπαίδευσης» των ζώων: πείνα, δίψα, ασκήσεις απίστευτης σκληρότητας και ανελέητο ξύλο. Για τον καλύτερο έλεγχο των ζώων, τους χορηγούνται σε μόνιμη βάση ναρκωτικές ουσίες και ψυχοφάρμακα. Επιπλέον, οι συνθήκες μεταφοράς και διαβίωσης είναι εντελώς αφύσικες για τα άγρια ζώα: κατοικίες-κλουβιά, πλήρης ακινησία, απότομες κλιματικές αλλαγές κ.ά. Η παντελής έλλειψη φροντίδας αποδεικνύεται και μόνο από το γεγονός ότι συνήθως τα τσίρκο δεν περιλαμβάνουν κτηνίατρο στο προσωπικό τους.

- Ο βασικός λόγος ύπαρξης των τσίρκο είναι η διασκέδαση των παιδιών και η υποτιθέμενη επαφή τους με την άγρια φύση. Μπορούν, όμως, αυτές οι παραστάσεις πόνου, ταπείνωσης και εξευτελισμού να αποτελούν αντικείμενο διασκέδασης για παιδιά; Και είναι αυτή η εικόνα της φύσης που θέλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας; Θα λέγαμε ότι κάθε παράσταση τέτοιου είδους είναι εντελώς αντιπαιδαγωγική, καθώς τα παιδιά βλέπουν ζώα αλυσοδεμένα, ακινητοποιημένα, διαταραγμένα και μαθαίνουν να τα βλέπουν ως αντικείμενο διασκέδασης και όχι ως ζωντανά πλάσματα με δικαίωμα στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια. Τα παιδιά μας δικαιούνται πραγματικής ψυχαγωγίας, ουσιαστικής επαφής με τη φύση και σωστής περιβαλλοντικής αγωγής. Εκδρομές σε κοντινά και μακρινά δάση προσφέρουν βιωματική προσέγγιση της φύσης και καλλιεργούν την αγάπη για το περιβάλλον.

- Εκτός από τα παραπάνω, η φιλοξενία τσίρκο σε μια πόλη δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα, όπως είναι η διατροφή των άγριων ζώων. Διάφορες περιοχές της χώρας (Καστοριά, Ιωάννινα, Κιλκίς κ.α.) έχουν αυτές τις ημέρες δύο κοινά: τις παραστάσεις τσίρκο

και την ομαδική εξαφάνιση αδέσποτων σκύλων και γατιών! Σύμπτωση; Δύσκολο αν αναλογιστούμε τις υπέρογκες δαπάνες συντήρησης των άγριων ζώων: Ένα μόνο λιοντάρι χρειάζεται περί τα έξι με οκτώ κιλά κρέας την ημέρα, άρα είναι εύκολο να αντιληφθούμε πόσο θα κόστιζε ο εφοδιασμός αν γινόταν από κρεοπωλεία! Περιβαλλοντικοί και οικολογικοί σύλλογοι στις παραπάνω πόλεις εκφράζουν την πεποίθηση ότι τα «εξαφανισμένα» αδέσποτα έχουν καταλήξει βορά των σαρκοφάγων στα τσίρκο. Ανάλογη ύποπτη εξαφάνιση αδέσποτων παρατηρήσαμε και από κάποιες γειτονιές της πόλης μας. Ελπίζουμε οι υποψίες μας να είναι αποκυήματα της καχύποπτης φαντασίας μας και όχι πράξεις διεστραμμένων συνανθρώπων μας.

Σε κάθε περίπτωση και για όλους τους παραπάνω λόγους, εκφράζουμε την ελπίδα σύντομα η χώρα μας να περιλαμβάνεται στις χώρες που απαγορεύουν την είσοδο τσίρκο με ζώα. Ήδη κάποιοι δήμοι της χώρας μας (π.χ. Δ. Ορεστιάδας, Μαρουσίου κ.λπ.) έχουν απορρίψει την αίτηση λειτουργίας τσίρκο εντός των ορίων τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα και οι δημοτικές αρχές της πόλης μας θα συνταχθούν με την πρακτική που έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες πολιτισμένες χώρες του κόσμου.

Ωστόσο και μέχρι να πραγματοποιηθεί ο απώτερος σκοπός της κατάργησης των τσίρκο, εμείς, οι απλοί πολίτες, μπορούμε να αντιταχθούμε στο απάνθρωπο θέαμα:

- Δεν επισκεπτόμαστε τσίρκο με ζώα, ακόμη κι αν έχουμε δωρεάν εισιτήρια. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να εκτιμούν αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις τσίρκο χωρίς ζώα: Το τσίρκο μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς ζώα, με καλλιτέχνες, κλόουν, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργούς κ.λπ.
- Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την κατάργηση των τσίρκο στην Ελλάδα, υπογράφοντας στη σελίδα www.arcturos.wordpress.com . Οι υπογραφές όλων μας θα κατατεθούν στην Ευρωβουλή αλλά και στους αρμόδιους φορείς της χώρας, ως μέσο πίεσης για την ενδυνάμωση του αιτήματός μας.

Με την πεποίθηση ότι η **άγρια ζωή είναι κομμάτι της ζωής μας** υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της προστασίας και διατήρησης της άγριας ζωής στο φυσικό της βιότοπο, ενάντια σε οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά εκμετάλλευσης των άγριων ζώων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ:

Δαϊκόπουλος Γιάννης

Νάνης Νικόλαος

Τσώνη Άννα

Σωτηριάδου Βασιλική

Χατζή Ασπασία

Κωνσταντινοπούλου Αικατερίνη